

COPENHAGEN CAMPING DRAGØR

Midt i naturen
Tæt på storbyen
og med historiske rødder



Fra krudtmagasin til moderne campingplads
Copenhagen Camping

FAR FROM HOME • CLOSE TO EVERYTHING

Krudt og kugler

Danmark har i historisk tid været lidt af en krigernation. For 1000 år siden i Vikingetiden, drog danske vikinger på erobringstogt og hærgede mange steder i Europa. Værst gik det ud over England og landene omkring Østersøen.

Efter Vikingetiden bevarede Danmark magten som en stærk søfartsnation, og i 1511 blev Den Danske Flåde samlet under Kong Hans. Flåden har således netop kunnet fejre 500 års jubilæum som verdens ældste nationale flåde.

Under Kong Christian den 4. blev København for alvor Danmarks hovedstad, hvor hele den danske flåde havde sit hjemsted. Kongen grundlagde i 1620 en befæstet by Christianshavn på nordenden af Amager for at kunne forsvare København mod en eventuel fjende, som kunne angribe fra Amagersiden. Danmark var under Kong Christian den 4. flere gange i krig mod Sverige.

Byen Christianshavn udviklede sig hastigt, og i 1634 gav Christian den 4. byen privilegium som selvstændig købstad. Den første og eneste på Amager.

Christian den 4.'s søn Frederik den 3. erklærede krig mod arvefjenden Sverige i 1657, men krigen fik et katastrofalt forløb. Den svenske konge Karl X Gustav gik over isen med sin hær i den strenge vinter i januar 1658, og Danmark tryglede om fred. Ved freden i Roskilde i februar 1658 mistede Danmark det sydlige Sverige med Skåne, Halland og Blekinge samt Bornholm og et stort stykke af Norge.

Efter freden i Roskilde angreb den svenske konge senere på året igen Danmark, og København blev udsat for en skånselsløs belejring. Karl X Gustav forsøgte at storme København og den selvstændige købstad Christianshavn på Amager natten mellem den 10. og 11. februar 1659, men angrebet blev slået tilbage af de tappert kæmpende borgere og soldater anført af kongen Frederik den 3., der udtalte de berømte ord "Jeg vil dø i min rede". Danmark blev ved den lejlighed reddet fra udslættelse som selvstændig nation.

I 1674 blev Christianshavn indlemmet i København, og volden og bastionerne blev udbygget til beskyttelse for byen og den danske flåde.



"Det lange krudthuse" blev indtil 2002 anvendt af Ungdomsskolen i Dragør Kommune. Efter en større ombygning rummer det nu administrations- og servicefunktioner for Copenhagen Camping samt privatbolig for ejeren.

I 1779 sprang et af Københavns mange krudthuse i luften og anrettede stor skade. Det blev derfor besluttet at krudtet skulle opbevares uden for byen, og der blev bygget et antal krudthuse langs Amagers kyst. Krudthuse blev forbundet med en lang kørevej, som fik navnet "Krudttårnsvej". Den lange vej langs Amagers kyst fik senere forskellige navne, men mellem Copenhagen Camping og Dragør Sydstrand, hvor Dragørs tre krudthuse alle er bevaret, bærer vejen stadig det oprindelige navn "Krudttårnsvej".



Gammelt militærkort med "Det lange Krudthuse" ved Skomagervælen. De to krydsmarkeringer ved krudtmagasinet er to store lynafledningsmaster, som skulle beskytte krudtet mod lynnedslag. En hestetrukken materielvogn kunne køre gennem hele bygningen ad en adgangsvej fra vest mod øst. Den markerede "Mark Vej" er den oprindelige Krudttårnsvej, der gik langs Amagers kyst helt fra København, som forbindelsesvej til de mange krudthuse. I dag hedder vejstykket Bachersmindevej.



Under Første Verdenskrig var hele kysten langs Amager mod syd fra Dragør til Kongelunden militært område. For at beskytte mod et fjendtligt angreb med landgang fra havet var der anlagt pigtrådsspærringer, skyttegrave og kanonstillinger, flankeret af to store nybyggede betonforter: Dragør Fort mod øst og Kongelunds Fort mod vest. Mandskabet var den såkaldte sikringsstyrke, bestående af 1.200 soldater, der var indkvarteret i en række baraklejligheder på Sydamerger.

I 1871 blev krudthus nr. 8 anlagt som det seneste krudtmagasin. Bygningen på i alt 540 kvadratmeter benævnes lokalt som "Det lange krudthus".

Krudtmagasinet blev bygget ved det gamle hestevandingshul med navnet "Skomagervælen", der oprindeligt var en lergrav.

På grund af brandfaren var der lagt et metertykt lerlag på loftet. Lerlaget nedsatte endvidere fugtigheden i bygningen. For at forhindre at der opstod gnister under arbejdet med sortkrudtet gik arbejderne med sivsko, og skovlene man brugte var udelukkende lavet af træ.

Efter Første Verdenskrig mistede krudthusene deres oprindelige formål og overgik efterhånden til andre formål, blandt andet lager for militært udstyr.

Efter Anden Verdenskrig fra 1946-49 var daværende Arveprins Knud kommandant for både Dragør Fort og Kongelunds Fort. Arveprins Knud fulgte ofte sit mandskab, når de var på øvelse på Sydamerger. "Det lange Krudthus" lå bekvemt midtvejs mellem de to forter, og Arveprinsen og hans følge kunne så gøre holdt for inspektion, og samtidig efter behov få justeret "vædskebalancen" og altid med det dengang velkendte ølmærke "Hof".

“Far from home, close to everything” er en god beskrivelse af den enestående placering af Copenhagen Camping. ★ Midt i naturen og tæt på storbyen med alle muligheder og faciliteter for gode oplevelser.



Krudtmagasinet med et jordtilliggende på 11 hektar overgik til kommunen, som i 2004 solgte det til campingformål. I løbet af få år og efter store arbejder med afvanding og kloakering åbnede Copenhagen Camping i 2007 som en moderne tre-stjernet campingplads.

Efterfølgende er campingpladsen løbende blevet udbygget med attraktive faciliteter. Selve krudtmagasinet rummer i dag administrations- og servicefunktioner og er endvidere privatbolig for ejeren af Copenhagen Camping.

Copenhagen Camping er en moderne tre-stjernet campingplads med 22 hytter og plads til campingvogne, auto-campere og naturligtvis telte. Der er alle sanitære bekvemmeligheder, man kan ønske sig, pool, minigolf, petanque og cykeludlejning, samt legeplads og dyrefold til børnene.

Copenhagen Camping er medlem af Topcamp.

Copyright: www.copenhagencamping.dk
info@copenhagencamping.dk
Telefon: +45 32 94 20 07

